



Terugblik

Wat hebben we weer een mooi jaar gehad waarin we veel mooie dingen hebben meegemaakt, gedaan en gezien. Zo zijn we begin dit jaar druk bezig geweest met de Nationale Voorleesdagen, was dit jaar de uitreiking van de Kinderjury in de Boekenberg; een geweldig groot feest met allemaal bekende schrijvers! Ook hebben we een keer een Junior aanschuifkoor gehouden, waarbij er hard gezongen werd door alle aanwezige kinderen. Zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de Kinderboekenweek en was er in de zomer een Summerschool met allemaal leuke activiteiten in de bibliotheken.

Vooruitblik

Natuurlijk gaan we ook komend jaar weer hard aan de slag om er een supermooi jaar van te maken! Zo beginnen we het jaar weer met de Nationale Voorleesdagen, waarin dit jaar het boek 'Moppereend' centraal staat. Ook wordt er komend jaar veel aandacht besteedt aan de Poëzieweek, de Kinderboekenweek en nog veel meer! Houdt de site in de gaten om over alles op de hoogte te blijven.



Kerstvakantie

In de kerstvakantie zijn de bibliotheken op een aantal dagen gesloten of hebben ze soms andere openingstijden. Raadpleeg de website van de bibliotheek om de juiste openingstijden voor in de kerstvakantie te vinden. Dus vergeet niet je boeken voor deze dagen te ruilen, zodat je ook in de vakantie lekker kunt blijven lezen!



Kerstvakantie

Kom eens langs in het theater of de bieb

Donkiesnot – De vrouwen van wanten (5+)

Donny houdt van dromen en doet dit het liefst de hele dag. In zijn dromen is hij een wereldberoemde ridder die strijdt voor het goede, maar in het echte leven lachen zijn klasgenoten hem uit. Hoe lang kan je vluchten in je dromen als de werkelijkheid elke keer om de hoek komt kijken?



In deze voorstelling kunnen geodriehoeken zwaarden worden en speel je misschien zelf wel de held. Als je durft tenminste...

Zo 8 december | 15:00 uur | Twee hondjes | Jeugdvoorstelling: €8,50 | €5,- t/m 12 jaar

Kerstwandeling

Wandel langs de verschillende scènes uit het kerstverhaal. Volg Maria en Jozef onderweg naar Bethlehem, bezoek de herberg die vol is, ontmoet de herders en de wijzen uit het oosten. Na afloop kun je in de Boekenberg opwarmen met warme chocolademelk. Leuk voor jong en oud!

Za 14 december | 17:00-20:30 uur | Duur: +/- 60 min. | Boekenberg | Gratis, wel aanmelden

Challenge

Voor wie denkt zich te gaan vervelen in de kerstvakantie... wij dagen je uit om de volgende opdrachten te voltooien!

- *Lachende ouders.* Lees een stukje uit een boek voor aan je ouders en probeer ze te laten lachen.
- *Restaurant.* Maak een recept uit een kookboek en maak van je keuken een echt restaurant (inclusief menukaart).
- *Boek-film.* Lees een boek waar ook een film van bestaat en kijk na afloop van het lezen natuurlijk ook de film!
- *Gedicht.* Bereid je alvast voor op de Poëzieweek in januari/februari en schrijf je eigen gedicht.

